

## Een bijzondere vervulling speciaal voor gelovigen - Pinksterzondag 9 juni 2019

Vamorgen is het pinksterzondag. Dat is een heel speciale feestdag. Het gaat over de komst van Heilige Geest. Wat betekent de Heilige Geest voor jou? Wat betekent dat voor jou persoonlijk? Welke ervaring(en) heb jij met de Heilige Geest?

Eerst was daar Pasen. Toen stierf Jezus aan het kruis en stond Hij weer op uit de dood. Veertig dagen later was zijn hemelvaart. Dat vieren we nu op hemelvaartsdag. En weer tien dagen later kwam de Heilige Geest over een grote groep leerlingen van Jezus die vlak bij de Joodse tempel samen al die tien dagen aan het bidden waren. Eerst vonden ze het verdrietig dat Jezus van hen was weggegaan. Maar nu was er toch weer feest. Want Pinksteren is echt reden om feest te vieren.

Het is pinksterzondag. We vieren dan de komst - de uitstorting van de Heilige Geest. God is toen heel dichtbij gekomen. Dat was al zo doordat Jezus op aarde kwam. Hij kwam heel dichtbij. Hij maakte God zichtbaar. Hij toonde ons het vaderhart van God. Maar Jezus is nu in de hemel. Tien dagen geleden was het hemelvaartsdag. Na zijn opstanding uit de dood verscheen hij 40 dagen lang aan zijn leerlingen en vertelde en leerde Hij hen nog heel veel. Maar toen zij Hij: Ik ga nu terug naar mijn Vader. Zijn discipelen wilden dat helemaal niet. Maar Hij zei: Ik stuur een Ander - de Heilige Geest - en die zal altijd bij jullie zijn - die zal zelfs in jullie zijn - en dat voor ieder persoonlijk. Daarmee is God nog dichterbij gekomen.

In het OT kwam de Geest van God soms heel krachtig over een persoon - bv de profeten. Maar Hij woonde niet in hen. Het waren incidenten. Nu is Hij in ons. En Hij blijft daar. Dat begon op de pinksterdag. Daarover lezen we in Handelingen 2.

De Bijbel geeft een aantal redenen voor de komst van de Heilige Geest. Ik ga die nu niet bespreken of onderbouwen vanuit de Bijbel. Lees zelf het boek Handelingen maar eens door en let dan op hoe de Heilige Geest daar werkzaam is.

Redenen die de Bijbel geeft voor de komst van de Heilige Geest:

- God is dan heel dichtbij - zelfs in ons.
- Hij is daar blijvend en bij ieder persoonlijk.
- Hij is voor ons Metgezel en Trooster - Hij leert ons vanuit liefde te leven.
- Hij wordt ook onze Helper genoemd - kracht in onze zwakheid
- Hij leidt ons en helpt ons vanuit waarheid te leven.
- Hij overtuigt van zonde en helpt ons de zonde te overwinnen.

Maar dan lezen we in het boek Handelingen nog iets bijzonders. Let wel: steeds gaat het dan over mensen die al ja hebben gezegd tegen de boodschap over Jezus. Ze hebben Jezus al eerder aangenomen als Verlosser en vergeving ontvangen voor hun zonden. Ze hebben nieuw leven gekregen en hoorden bij de kerk - de gemeente van Jezus - ook wel het Lichaam van Christus genoemd. Het waren gelovigen en ook discipelen (leerling-volgelingen). Maar dan blijkt uit het verslag in het bijbelboek Handelingen dat ze blijkbaar toch nog iets misten. Dan lezen we over hoe zij werden vervuld met de Heilige Geest net zoals de eerste Christenen in Handelingen 2.

Soms gebeurde dat wel heel spontaan, zoals met Cornelius en zijn gezin in Handelingen 10. *("Terwijl Petrus nog aan het spreken was, kwam de Heilige Geest op alle mensen die naar hem luisterden. De Joden die in Jezus geloofden en die met Petrus waren meegekomen, waren erg verbaasd toen ze dat zagen gebeuren. Want het was de eerste keer dat de Heilige Geest werd uitgegoten op mensen die niet Joods waren. Ze hoorden hen in nieuwe talen van de Geest spreken en God prijzen. Toen zei Petrus: Kan iemand er nog bezwaar tegen hebben dat deze mensen gedoopt worden? Ze hebben immers net als wij de Heilige Geest gekregen." - Hand 10:44-47, BB)*

Petrus was nog niet eens klaar met het uitleggen van het Evangelie, toen dit gebeurde!

Maar soms gebeurde die uitstorting van de Heilige Geest een stuk later - enige tijd nadat mensen al tot geloof in Jezus waren gekomen. En dat gebeurde dan ook heel doelbewust, zoals met de nieuwe Samaritaanse Christenen in Handelingen 8. Leiders uit de kerk in Jeruzalem gingen daar naartoe speciaal om voor de gelovigen te bidden dat zij ook vervuld zouden worden met de Heilige Geest. (*"De apostelen in Jeruzalem hoorden dat de bewoners van Samaria het woord van God geloofden. Ze stuurden Petrus en Johannes naar hen toe. Toen ze aangekomen waren, baden ze voor de mensen dat ze de Heilige Geest zouden ontvangen. Want niemand van hen had de Heilige Geest nog ontvangen. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden ze hun de handen op en de mensen ontvingen de Heilige Geest."* Hand 8:14-18a, Basis Bijbel)

Het is dus mogelijk in Jezus te geloven en gedoopt te zijn en toch nog de vervulling met de Heilige Geest nodig te hebben. Waarom zou dat nodig zijn? Is dat nu nog steeds zo?

In Hand 8:18 staat dan ook nog: *"Simon zag hoe de mensen de Heilige Geest kregen als de apostelen hun de handen oplegden. Toen wilde hij die macht van hen kopen."* (Deze Simon was een soort Samaritaanse tovenaer die ook Christen geworden was en jaloers was op dit toverkunstje van de apostelen.) Hoe, denk je, konden de apostelen en dus ook deze Simon zien dat zij die vervulling met de HG hadden ontvangen? Dat is iets dat we op meerdere plaatsen lezen in Handelingen.

We kunnen daarom nog een paar redenen toevoegen aan het belang van de Heilige Geest:

- Om ons kracht, vrijmoedigheid en autoriteit (dynamis) te geven (Joh 1:12-13)
- Om ons te helpen getuigen van Christus te zijn (Hd 1:8)
- Om de gaven van de Geest in ons te activeren (1 Kor 12)
- Om ons te helpen de geestelijke wapenrusting te hanteren (Ef 6)

Ik wil jullie meenemen naar nog een heel treffend gedeelte in Handelingen 19:1-7, waar Paulus een ontmoeting heeft met volgelingen van Jezus. (*"Zo kwam Paulus ook in Efeze. Daar vond hij een aantal leerlingen. Hij vroeg aan hen: Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie in Jezus gingen geloven? Ze antwoordden: We wisten niet eens dat er een Heilige Geest is. Toen vroeg hij: Hoe zijn jullie dan gedoopt? Zei zeiden: Met de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes' doop betekende dat je wilde gaan leven zoals God het wil. En Johannes zei tegen de mensen dat ze moesten geloven in de Man die na hem kwam. Dat is dus Jezus Christus. Toen ze dat hoorden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen. Ze begonnen in nieuwe talen van de Geest te spreken en te profeteren. Het waren ongeveer twaalf mannen."* - Basis Bijbel)

Waarom stelde Paulus überhaupt deze vraag aan deze mannen? Deed hij dat altijd? Of had hij een reden om te denken dat ze de Heilige Geest misschien niet hadden ontvangen. Kon hij soms bij hen naar binnen kijken? Ik denk zelf dat Paulus op de een of andere manier wist dat ze de HG nog niet hadden ontvangen. Ik heb dat zelf soms ook. Dan ontmoet ik gelovigen uit wat voor kerkelijke achtergrond dan ook - en dat weet ik gewoon dat ze met Gods Geest vervuld zijn. Er is dan een soort herkenning. Er is een 'geest-verwantschap' die los staat van kerkelijke en theologische verschillen. Maar soms ook andersom. Iemand gelooft hetzelfde als ik, maar ik proef die geest-verwantschap niet.

Deze twaalf mannen waren wel gelovig en beschouwden zich als volgelingen van Jezus. Waarschijnlijk waren ze gedoopt door Johannes de Doper (of door leerlingen van deze Johannes) en hadden zij daarna gehoord over de dood en opstanding van Jezus. Maar dan lezen we hier dat ze toch nog een keer gedoopt worden in water op de geloofsbelijdenis van Jezus. Dat is dus blijkbaar heel belangrijk. Waarom zou dat nou toch nodig zijn - om nog een keer gedoopt te worden? Wie

van jullie is al op die manier gedoopt? Vertel eens? Wie nog niet? Waarom niet?

En dan lees je vervolgens dat er ook nog werd gebeden voor de vervulling met de HG. Bij wie van jullie is dat gebeurd in het verleden? Hoe was dat? Bij wie gebeurde dat spontaan en bij wie doordat iemand anders voor jou bad?

Soms noemen we dat de doop met of in de HG. Dat vind ik wel wat verwarrend, want als het gaat om de waterdoop - de geloofsdoop - dan word je normaal gesproken maar één keer gedoopt. Deze geestesdoop is de eerste keer weliswaar heel bijzonder, maar je kunt toch zeker meerdere keren vervuld worden met de HG. dat gebeurde met de gelovigen van Handelingen 2 bijvoorbeeld nog een keer in Handelingen 4:31. (*"Terwijl ze zo baden, beefde het huis waar ze waren. En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest. En vol geloof en zonder vrees vertelden ze het woord van God aan de mensen."* - Basis Bijbel) Dus als het bij jou in het verleden is gebeurd en het is wat ver weg gezonken. Dan kan het gewoon opnieuw!

Dit is dus van belang: Terwijl ze wel volgelingen van Jezus waren en ook in Jezus geloofden en ook gedoopt waren, kenden ze de Heilige Geest niet - wisten ze daar niets van - waren ze niet door deze Geest vervuld. Paulus gaat dan voor hen bidden - dat ze de HG ook op die extra manier zouden ontvangen. Dat gebeurt dan ook. En hoe weet Paulus nu dat dat daadwerkelijk was gebeurd? Inderdaad, omdat ze in diezelfde nieuwe talen konden spreken of bidden, als we daarover lezen in Handelingen 2. Wie heeft ook ervaring met die gave van andere talen, van spreken in tongen, of van bidden in de Geest? Vertel daar eens over.

Waarom vinden we deze gave (van onbekende, onbegrijpelijke talen of klanken) van de Geest vaak zo lastig? Waarom is daar zoveel moeite over en is het vaak ook een strijdpunt in de kerk? Waarom zou God die gave gegeven hebben? Wat moeten we ermee? Kunnen we ook niet gewoon zonder? Het gaat toch vooral om de hulp, de steun, de leiding, de openbaring en de kracht van de Heilige Geest? Waarom dan ook zo'n rare gave met rare talen en klanken, waar je eigenlijk met je verstand ook niet bij kunt? Wie kan daar iets over zeggen?

Wie van jullie is als die 12 mannen - wel gelovig - wel horend bij Jezus - misschien ook gedoopt - maar onbekend met het werk van de Heilige Geest? Wie zou dat wel willen ontvangen? Wie zou dat wel opnieuw willen ontvangen, omdat het wellicht diep is weggezakt? En wie wil dan alles ontvangen van God, wat daarbij hoort - ook als het die rare gave van onbekende talen is - die taal van de Heilige Geest? God dringt niets aan ons op - Hij geeft en werkt in ons naar dat wij Hem toelaten. God heeft ons als autonome en vrije mensen geschapen en zal dus nooit over grenzen gaan die wij zelf bepalen. Zullen we hem grenzeloos gelegenheid geven om zijn werk in ons te doen?

Laten we dat lied zingen: *"Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart"* (Opwekking 343)

Wie wil graag dat voor hem of haar wordt gebeden? Voor een eerste of een nieuwe vervulling? Voor de vrije en krachtige werking van Gods Geest in jouw leven? Kom dan naar voren. Dan bid ik of iemand anders voor jou. Ondertussen gaan we onder leiding van Annemarie liederen zingen die de Heilige Geest uitnodigen - zoals Opwekking 452.

We sluiten af door voor elkaar een zegen te vragen: Dat de Heilige Geest van God jou zegent - jou van top tot teen vervult - jou de kracht geeft die jij nodig hebt om Hem te dienen - jou passie geeft voor Gods waarheid en zijn gerechtigheid - jou openbaring geeft die je nodig hebt om de Bijbel te begrijpen en om de goede keuzes te maken alle dagen van jouw leven.

Frans Blok - voorganger PG Immanuel Haarlem