

## 2020-03-01 - Het wonder van verlossing - in de serie "De Laaste 18 Uur"

De weektekst van week 1 staat in 2 kor 5:21 - Zullen we die samen memoriseren - regel voor regel?  
- *Christus heeft geen zonde gekend,*  
- *maar om ons heeft God op Hem de zondelast gelegd,*  
- *om ons door onze eenheid met Christus rechtvaardig te maken.*

### Wat gebeurde er nu precies met Jezus aan het kruis?

Er zijn in het NT vier teksten die ongeveer dezelfde boodschap hebben. Ik ga ze met jullie bespreken en met opzet in deze volgorde. Ik gebruik de HSV omdat deze wat letterlijker is. *"Christus heeft Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer..."* (Ef 5:2) *"Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees."* (Rom 8:3b, HSV) *"Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt..."* (2 Kor 5:21, HSV) *"Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden..."* (Gal 3:13, HSV)  
Eerst lezen we dus dat Jezus zelf in onze plaats wilde gaan. Dan lezen we dat de Vader hem om die reden naar de aarde om onder ons mens te zijn zoals wij. Immers, alleen een mens kan worden gestraft in plaats van een mens. Hij zondigde niet, maar werd gelijk aan zondige mensen. Hoewel, het derde vers zegt zelfs dat God Jezus tot zonde maakte. Die formulering gaat wel heel ver! Galaten 3:13 gaat nog een beetje verder: Jezus werd een vervloekte zondaar.

Wat was nu het allerergste wat Jezus overkwam aan het kruis? Ja, daar was dat vreselijke lijden. Maar er zijn veel mensen die een gelijksoortig lijden hebben meegemaakt. Wilkin legt uit dat alle zonden van alle mensen samengeperst werden in deze ene mens. Dat moet vreselijk zijn geweest. In die zin werd Jezus 'tot zonde gemaakt'. Maar er was nog iets. Wat was de noodkreet van Jezus aan het kruis? Inderdaad, dat was: *"Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten!!"* Wat gebeurde daar? Jezus werd door God als vervloekte zondaar behandeld. Maar meer nog, Hij werd erger behandeld dan de ergste zondaar die ooit heeft geleefd. Er was voor Jezus geen mogelijkheid tot inkeer en geen weg terug. En die is er wel voor iedere menselijke zondaar.

### Jezus werd een grotere zondaar dan Eichmann!

Als voorbeeld vertel ik het waargebeurde verhaal van de beruchte oorlogsmisdadiger. In het illustere gezelschap rondom Hitler was dit de man die verantwoordelijk was voor het systematisch en doelbewust uitmoorden van miljoenen Joden. Deze man was na de oorlog lang voortvluchtig, maar werd uiteindelijk opgespoord door de Mosad. Deze brachten hem stiekum naar Israel, waar Eichmann werd berecht. Dit proces was wereldwijd te zien op tv. In Duitsland was er veel schaamte. Ook bij een diep gelovige predikant. God vroeg hem om voor Eichmann te bidden. Dat was moeilijk. Meer nog, God vroeg om Eichmann op te zoeken. Dat lukt en deze predikant sprak kort met Eichmann. Hij sprak zelfs nog een tweede maal met Eichmann. Eichmann was zonder berouw en zou het zo weer doen. Maar hij was wel verbaasd dat deze duitse predikant hem zelfs tweemaal kwam opzoeken. Uiteindelijk kreeg deze predikant het voor elkaar om bij de executie te mogen zijn - dood door ophanging. Vlak voordat Eichmann stierf stond deze predikant op en riep luid: Jezus! Eichmann had nog net tijd om de predikant aan te kijken schudde kort nee - voordat hij stierf. Wat mij zo ontroerde was dat deze wellicht allerergste menselijke misdadiger tot op het eind de gelegenheid kreeg om zich te bekeren en om aan het oordeel van God te ontsnappen. En het was God Zelf die dat zo wilde. Dat was geen optie voor Jezus. Hoe Jezus ook zou roepen - het oordeel was onverbiddelijk en onontkoombaar. Jezus zou lijden, en al onze zonden zouden in hem worden uitgestort, en Hij zou door God verlaten worden, er zou geen genade zijn voor deze vervloekte zondaar aan het kruis. Jezus werd erger en genadelozer behandeld door God dan die vreselijke Eichmann. Dat besef was voor mij zo krachtig. Ik zal dat nooit vergeten!

Wilkin: *"Jezus ging liever naar de hel voor jou, dan naar de hemel zonder jou."* Hij onderging niet enkel lichamelijk lijden. Hij ging door een hel. De hel van het beleven van alle zonden van alle mensen tegelijkertijd. Hij was als het ware in de gaskamers met de Joden die daar in paniek stierven. Hij ging ook de hel van eenzaamheid en verlatenheid - een onherroepelijke afwijzing door God Zelf - door Zijn Vader, met wie Hij zo'n intense band van liefde had. Hij werd vervloekt - Hij werd tot een vloek. Het is niet fijn om hier bij stil te staan, maar wel cruciaal om dit te beseffen.

### **Door de kracht van het kruis worden wij 'goede mensen'**

En dan staat er in 2 Kor 5:21 - *"...om ons door onze eenheid met Christus rechtvaardig te maken."* In andere vertalingen staat daar 'in Christus'. Hij verbond zich met onze zonde. Wij mogen ons verbinden met zijn goedheid. "Rechtvaardig maken" betekent "goed maken". Nogmaals, het doel is niet enkel om ons te vergeven. Het doel is om ons weer tot 'goede mensen' te maken. Is dat mogelijk? En wat betekent dat?

Op dag 2 van het 35-dagen dagboek was de dagtekst uit 1 Kor 1:18 - *"Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God."* Waarom zou het kruis voor veel mensen een dwaasheid zijn? Ik snap dat wel. Hoe kan zo'n vreselijke en bloederige dood nu tot iets goeds leiden? Voor hen die geloven is het geen dwaasheid. Wat staat tegenover dwaasheid? Je zou zeggen: wijsheid of dat het logisch is. Maar het is voor ons als gelovigen ook helemaal niet zo logisch. Wat is het wel? Het is een kracht van God! Er is in ons leven iets gebeurd. In mijn leven in elk geval wel. Daar heeft God door de kracht van de Naam van Jezus en door de kracht van de Heilige Geest een prachtig werk gedaan. Allereerst een diep besef van vergeving. Maar veel meer dan dat. Paulus legt dat uit in Romeinen 1-8. De kern van het probleem staat daar verwoord in Rom 7:24-25 - *"Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere!"* Zijn boodschap is daar niet zozeer dat onze zonden vergeven worden. Dat was voor deze gelovigen wel bekend. Zijn boodschap was dat God ook een oplossing heeft voor de zondemacht. De zonde hoeft niet langer in ons leven de baas te zijn. We hoeven niet langer een slachtoffer te zijn - we hoeven ook niet langer daders te zijn. Door Gods kracht kunnen wij betere mensen worden. Niet omdat wij beter ons best doen, maar omdat God een wonder van verlossing doet in ons - en een wonder van reiniging - en een wonder van genezing - en een wonder van bevrijding - maar daarover meer op volgende zondagen. Eigenlijk is het ook niet zo dat wij zelf betere mensen worden, maar dat Jezus en zijn goedheid een grotere plaats krijgt in ons leven. In onze verbondenheid en eenheid met Hem worden wij goede mensen.

### **Jezus is nu verlossend voor ons bezig in de hemel**

Afgelopen maandagavond was er een gebedsavond. We waren niet met een heel grote groep, maar het bidden en aanbidden was zo krachtig. Ik word daar steeds weer enorm door opgebouwd en bemoedigd. Ik las toen voor uit Hebr 9 en daarmee wil ik deze prediking afsluiten. We lezen daar: *"Maar Christus is gekomen als de hogepriester van alle goede dingen die zijn komst vergezellen... Hij is eens en voor altijd het heiligdom binnengegaan, niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, en daarmee verkreeg hij voor ons een eeuwige verlossing... Door de eeuwige Geest heeft hij zichzelf als een smetteloos offer aan God opgedragen. Zijn bloed zal ons geweten zuiveren, zodat we niet meer een leven leiden dat op de dood uitloopt, maar de levende God kunnen dienen... Want Christus is niet een heiligdom binnengegaan dat door mensenhanden gemaakt is en een kopie is van het echte. Nee, hij is de hemel zelf binnengegaan, waar hij nu voor God is verschenen om onze zaak te behartigen."* (uit Hebr 9:11-14 en 24, GNB)

Hier gaat het niet meer over wat Jezus deed 2000 jaar geleden aan het Kruis - in die laatste 18 uur

van zijn leven. Hier gaat het over wat Jezus doet nu in de hemel voor ons. Hij is na zijn hemelvaart bezig als hogepriester voor ons. Zijn doel is om de verlossing volledig door te laten werken in de praktijk en ervaring van ons leven. Het begon met vergeving van zonden. Maar het is zoveel meer. Hij wil ons verlossen van de zondemacht - van datgene dat ons vast wil houden, dat ons leven beheerst, dat ons zwak maakt, dat ons verslaafd maakt, dat ons steeds weer opnieuw laat zondigen. Het gaat hier zelfs over het zuiveren van ons geweten. Maar daarover meer op de zondag dat we spreken over het wonder van reiniging. Dit gaat over iets dat diep binnen ons gebeurt, nadat we vergeving van zonden hebben ontvangen. Het doel hiervan staat in deze tekst: *"zodat we niet meer een leven leiden dat op de dood uitloopt, maar de levende God kunnen dienen."* Wow!

Daarom gaat het wonder van het kruis over zoveel meer dan vergeving: verlossing, reiniging, bevrijding, genezing, verzoening, wedergeboorte. Hij is nu in de hemel - maar Hij is door de Heilige Geest ook nu hier in ons midden. En Hij nodigt ons uit om bij Hem te komen en van Hem te ontvangen. Het is wat tegenstrijdig: Hij nodigt ons uit om onszelf aan Hem toe te vertrouwen (overgave), maar Hij nodigt ons ook uit om van Hem te ontvangen - om door de Heilige Geest dat complete werk van verlossing en wedergeboorte in ons hart en ervaring mee te maken.

Eigenlijk is het nog meer dan dat. Jezus wil ons tot volledige verlossing brengen - omdat dat goed is voor onszelf. Maar Hij wil ons ook vaardig maken om anderen mee te nemen in dat proces van verlossing en wedergeboorte. Ik doe dat nu als voorganger. En straks schakel ik ons gebedsteam in. En mogelijk bidden nog wat andere gemeenteleiders en oudsten mee. Maar wij mogen allemaal in de bediening staan. Onze (gebeds)rol is dan: mensen bij Jezus brengen - niet alleen Jezus aan het Kruis, maar Jezus nu - vergevend, genezend, verlossend, bevrijdend en reinigend. Dat is onze bediening. Zoals Jezus op aarde een krachtige bediening had. Zijn wij al bedieningsvaardig? Willen we daarin groeien? Dat is niet enkel wijzen op en vertellen over het bijbelse verleden, maar dat is de kracht van het Kruis nu tot werking en uiting laten komen in mensenlevens.

### **Jezus nodigt ons uit om Hem vertrouwen voor een verlossend werk nu in ons hart**

We gaan nu samen Opw 642 - De Rivier. In dat lied nodigt Jezus ons uit om naar en in die rivier te komen. Die rivier staat in het boek Ezechiël als een plek van overgave. We wandelen het water in totdat we niet meer kunnen blijven staan en de stroming ons meevoert. Laat dat de beweging van Gods Geest zijn als beeld van het verlossende werk dat God wil doen in ons leven en in ons hart.

Wilkin schrijft in zijn boek heel krachtig over de overgave van Jezus in Gethsemane: niet mijn wil maar uw wil! Op dat moment had de duivel verloren. Zullen wij ons ook zo overgeven aan Hem. Juist ook als we door hele moeilijke tijden heen gaan - als er veel twijfel is - als we worstelen met zonde - als alles tegen lijkt te zitten - als we eenzaam zijn en depressief. We hebben dan het gevoel dat we juist van God moeten ontvangen. Maar dan vraagt Hij van ons: geef jezelf aan Mij - vertrouw Mij. Spreek dat hardop uit. Dan heeft de duivel geen grip meer op jou. Dan geef ik je vrede in je hart - in elke omstandigheid van je leven.

1. Al mijn zonden, al mijn zorgen,  
neem ik mee naar de rivier.  
Heer, vergeef mij en genees mij.  
Vader, kom, ontmoet mij hier.

2. Want dit water brengt nieuw leven  
en verfrist mij elke dag.  
't Is een stroom van uw genade,  
waar'k U steeds ontmoeten mag.

-Refrein-  
Here Jezus, neem mijn leven,  
ik leg alles voor U neer.  
Leid mij steeds weer naar het water,  
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

3. Kom ontvang een heel nieuw leven;  
kom en stap in de rivier.  
Jezus roept je, Hij verwacht je;  
en Hij zegt: 'ontmoet mij hier'