

Het wonder van genezing - serie: 7 wonderen van het kruis - 15 maart 2020



We zijn bezig met een 7 weken serie tot aan pasen gebruikmakend van het materiaal van Wilkin van de Kamp over de 7 wonderen van het kruis: vergeving, verlossing, reiniging, genezing, bevrijding, verzoening en wedergeboorte. Voor hen die daar volop mee bezig zijn - en dus elke werkdag daarmee bezig zijn - compliment: je bent nu halverwege!

Ga op weg en genees de zieken en zeg: het koninkrijk van God is dichtbij u!

Het bidden voor genezing ligt verankerd in de opdracht die Jezus gaf aan zijn leerlingen. Jezus deed dat niet alleen Zelf in zijn bediening op aarde - Hij liet ook zijn twaalf leerlingen en daarna ook zijn zeventig leerlingen hetzelfde doen. Laten we daar eens over lezen: *"Jezus riep zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de kracht en het gezag om alle demonen uit te drijven en om ziekten te genezen. Toen stuurde hij hen eropuit om het koninkrijk van God te verkondigen en mensen te genezen."* (Lukas 9:1-2, GNB) en: *"Daarna wees de Heer zeventig anderen aan, die hij twee aan twee voor zich uitstuurde naar elke stad en plaats waar hij van plan was zelf heen te gaan. De oogst is wel groot maar er zijn weinig arbeiders, zei hij tegen hen. Vraag de heer van het land dus of hij arbeiders wil sturen om zijn oogst binnen te halen. Ga op weg en... genees er de zieken en zeg tegen de mensen: Het koninkrijk van God is dicht bij u."* (Lukas 10:1-2 en 9, GNB)

We zien hier dat de bediening van de genezing voor Jezus alles te maken heeft met de boodschap van het Koninkrijk van God. Jezus onderwees hier voortdurend over. Het Koninkrijk van God was zijn hoofdboodschap. Hij maakte duidelijk dat hier meerdere kanten aan zitten. Soms zei Hij dat dit koninkrijk er was - dat het daar was waar Hij Zelf was - dat het was bij hen, in hen, onder hen. Zijn leerlingen samen met Hem waren als het ware een stukje Koninkrijk van God op aarde. Soms, zoals in dit bijbelgedeelte zei Hij dat het dichtbij was - dat het er aan zat te komen. Daarmee wekte Hij bewust een hoopvolle verwachting. En soms zei Hij dat het in de toekomst lag. Daarmee verweist Hij naar de vele profetische aankondigen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan het eind van het boek Openbaring wordt daarover geschreven. Dan staat daar bijvoorbeeld ook dat er dan geen ziekte meer zal zijn - zoals er ook geen lijden, geen pijn, geen zonde en geen dood meer zal zijn.

God doel: leven in al zijn volheid - naar geest, ziel en lichaam

Trouwens, God had ook al eens zoiets beloofd aan het volk Israel, toen ze het beloofde land introkken. Lees maar eens mee: *"Houd je dus aan de wetten en leefregels die ik jullie nu geef. Als jullie je daaraan houden, zal jullie Heer God Zich houden aan het verbond dat Hij met jullie voorvaders Abraham, Izaäk en Jakob heeft gesloten. Hij zal goed voor jullie zijn. Hij zal van jullie houden en goed voor jullie zijn. Hij zal jullie tot een groot volk maken in het land dat Hij aan jullie voorvaders heeft beloofd. Hij zal jullie kinderen en jullie oogsten zegenen. Hij zal jullie graan, wijnstruiken en olijfbomen zegenen. Hij zal de jonge dieren van jullie vee zegenen. Jullie zullen méér gezegend zijn dan alle andere volken. Er zal niemand zijn die geen kinderen kan krijgen. Ook zullen er geen dieren zijn die geen jongen kunnen krijgen. De Heer zal alle ziekten bij jullie vandaan houden."* (Deut 7:11-15a, Basis Bijbel) God wilde dat dus lang geleden ook al voor zijn uitverkoren volk. Maar dat is er nooit van gekomen. Het volk hield zich niet aan het verbond met God. De zegen van God is dus nauw verbonden aan onze verbondenheid met Hem en onze toewijding aan een leven naar Gods orde en naar Zijn wil. Dat is nog steeds zo - ook al hebben wij niet meer precies diezelfde wet als dat God aan het volk Israel gaf in de tijd van Mozes.

God is een God van liefde die er naar verlangt om ons te zegenen. Jezus zegt dat ook in Johannes 10:10 - *"Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid"*. Dat nieuwe leven gaat natuurlijk in de eerste plaats om iets anders dan materiële zegen. Paulus zegt dat heel kernachtig in Efeziërs 1:3 -

"Laten wij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus dank brengen! Want hij heeft ons, in onze verbondenheid met Christus, gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel." (GNB) Ook de 7 wonderen van het kruis zijn in de eerste plaats geestelijke zegeningen. Dat zijn dan ook de zegeningen die we te allen tijde mogen ontvangen en ervaren. Maar bij God zijn geestelijke zegeningen altijd ook verbonden met zegen in de zichtbare wereld. Het is nooit vaag en hoogverheven, maar altijd tegelijkertijd ook heel alledaags en praktisch. Genezing betreft de hele mens - naar geest, ziel en lichaam - en in onze relaties. Gods zegen raakt ons hele leven.

Olie als symbool voor de aanwezigheid en de kracht van Gods Geest

Ook in het Markus evangelie lezen we ook over de leerlingen van Jezus die er door Jezus op uit werden gestuurd: *"Zij gingen op weg en riepen de mensen op een nieuw leven te beginnen. Ze dreven veel demonen uit en maakten veel zieken beter door hen met olie te zalven."* (Mk 6:12-13, GNB) Net als bij Lukas zien we dat het bidden voor de zieken alles te maken heeft met de opdracht om er op uit te gaan. Het is niet primair iets voor de gelovigen onderling - alsof God wil dat wij een eilandje supergezonde mensen zijn temidden van een doodzieke wereld - maar het komt vooral tot zijn recht in de ontmoeting met mensen die niet met God leven en God nog niet kennen - of in elk geval niet God in zijn liefde en de kracht om levensveranderend en hoopgevend in te grijpen.

Markus noemt ook het zalven met olie. Dat is een mooi symbool. Dat staat voor de aanwezigheid en de kracht van Gods Geest tot zegen, tot bekrachtiging en tot herstel in ons leven. Mooi he!? Jakobus zegt daar ook iets over in de Jakobusbrief: *"Heb je het moeilijk? Bid dan. Ben je blij? Prijs dan de Heer. Ben je ziek? Vraag dan de leiders van de gemeente om te komen. Ze zullen voor je bidden en je namens de Heer met olie zalven. En dat gebed dat vol geloof gebeden wordt, zal je gezond maken. De Heer zal je genezen. En als je ongehoorzaam bent geweest aan God, zul je vergeving krijgen. Vertel het daarom aan iemand als je ongehoorzaam aan God bent geweest, en bid voor elkaar. Want dan kunnen jullie genezen worden. Als iemand leeft zoals God het wil, heeft zijn gebed veel kracht en dus groot resultaat."* (Jak 5:13-16, Basis Bijbel) Blijkbaar was het in de gemeente van toen heel gebruikelijk om te bidden voor genezing en daarbij olie te gebruiken. Is er wel eens op die manier voor jou gebeden? Heb jij dat wel eens zo voor een ander gedaan? En - zie je hier ook weer de driehoeksverhouding tussen gebedsverhooring, geloof en gehoorzaamheid? Overigens, het geloof ligt hier bij de bidder en niet bij de ontvanger. Dat wordt nogal eens verkeerd toegepast. Zo van: 'Als er geen genezing is, dan heeft de zieke niet genoeg geloof'. Dat is een vreselijke manier om de zieke zich nog wat beroerder te laten voelen!

Waarom is genezing door gebed zo'n lastig onderwerp voor veel Christenen?

Waarom is genezing toch vaak zo'n gevoelig onderwerp - ook voor Christenen - veel meer dan vergeving, verlossing, vergeving of verzoening? Daar zijn een aantal redenen voor. Ik noem er een paar:

1. Veel Christenen geloven helemaal niet in genezing door gebed.
2. Het westerse, moderne wereldbeeld heeft weinig oog voor de geestelijke realiteit.
3. Christenen hebben soms een theologie over ziekte waardoor genezing niet wordt verwacht.
4. Een visie op gebed, waarbij er geen sprake is van kracht of gezag bij de bidder.
5. Veel Christenen zijn bang dat gebed voor genezing niet werkt. Dat is beschamend voor henzelf, voor God en voor degene die ziek is.
6. Soms zijn Christenen beschadigd door een extreme nadruk op gebedsgenezing in combinatie met teleurstelling over het uitblijven van genezing.
7. Veel Christenen geloven wel in genezing op gebed, maar hebben niet geleerd hoe zij dat zouden kunnen doen of denken dat het alleen is voor gelovigen met een bijzondere gave.

Ik noemde al de vrees dat het gebed voor genezing niet werkt. Hoe zit dat nu met het uitblijven van genezing - wanneer het gebed niet verhoord wordt. Dat gebeurt zo vaak, dat dat alleen al een reden is voor veel gelovigen om hun handen hier maar niet aan te branden. Het is belangrijk dat we vrijmoedig blijven bidden voor genezing, maar dat we ook het uitblijven van genezing kunnen begrijpen.

Wonderen van genezing - tekenen van het komende Koninkrijk van God

Om dit wat beter te begrijpen - helemaal lukt dat nooit - is het belangrijk om te begrijpen wat Jezus leerde over het Koninkrijk van God - wat Jezus daar over zei en wat de Bijbel daar meer over zegt. Jezus noemt genezingen 'wonderen en tekenen' en bedoelt daarmee dat het bijzondere manifestaties zijn van het Koninkrijk van God en tekenen van wat nog gaat komen. De Bijbel leert ook in het Nieuwe Testament heel duidelijk dat we nog niet leven in een volmaakte wereld en dat ziekte daar bij hoort. Het is ook niet zo dat ziekte altijd genezen wordt. Er komt een tijd dat er geen pijn, geen verdriet, geen onrecht en ook geen ziekte of gebrek meer zal zijn. Maar tot die tijd leven we in een wereld waarin dat volop aanwezig is. Wonderen van genezing zijn dan zichtbare tekenen van wat nog ten volle gaat komen. Het laat iets zien van de grootheid en de goedheid van God. En het moedigt ons aan om met vrijmoedigheid en met autoriteit het Koningschap van Jezus te vertegenwoordigen in deze wereld. Jezus moedigt ons aan om met geloof en gezag Jezus als Koning te laten zien.



Het plaatje hierboven helpt om dat duidelijk te maken. Na de komst van Jezus en zijn overwinning aan het kruis is begonnen wat de Bijbel 'de toekomstige eeuw' noemt. Maar tegelijkertijd is er ook nog wat de Bijbel noemt de 'tegenwoordige boze tijd'. Wij leven als het ware in twee werelden. En dat betreft een tussenperiode tot aan de terugkomst van Jezus. Dan worden alle dingen nieuw en komt er een einde aan deze gevallen, zondige en gehavende wereld. Het is niet gemakkelijk om in twee werelden te leven. Het is te vergelijken met de ambassadeur van Nederland in een ander land. Deze heeft te maken met de situatie in dat andere land, maar vertegenwoordigt tegelijk zijn eigen Nederland. Hij moet zich houden aan de wetten van het gastland, maar is ook gehoorzaamheid verschuldigd aan de regering van Nederland.

We zagen al, dicht bij God blijven met toewijding aan Zijn wil, helpt om meer van dat Koninkrijk te zien. Maar toch, in die tussentijd blijft alles nog onvolkomen en is de uitwerking van Gods verlossing nog gedeeltelijk. Er is vergeving, maar ook gelovigen zijn niet zonder zonde. Er is verlossing, maar ook gelovigen zitten in de gevangenis. Er is reiniging, maar ook gelovigen worstelen steeds weer met hun geweten. Er is genezing, maar niet alle zieken genezen van al hun kwalen. Er is bevrijding, maar demonische machten blijven ons lastig vallen. Er is verzoening, maar ook Christenen hebben last van verstoorde relaties die maar niet goed willen komen. Kunnen wij daarmee uit de voeten? Dat is lastig. Als het gaat om ziekten en genezing, is daar de opdracht om voor genezing te bidden en mogen we veel meer wonderen van Hem verwachten. Maar ziekte zal er blijven, net als armoede en tegenslagen en ongelukken, etc. Dan is er de boodschap van troost en vertrouwen op God die bij ons is in alle omstandigheden.

Wij zien Jezus als het Lam en tegelijk als de Leeuw

Wilkin noemde in het werkboek een treffend gedeelte uit de Hebreeën brief, waar we het volgende lezen over Jezus: *"U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen; alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven."* Wij zien Jezus dus op twee manieren. Zoals het boek Openbaring zo beeldend beschrijft: we zien Jezus als het Lam en tegelijk als de Leeuw. Hij is de lijdende dienstknecht en het stervende Lam, maar Hij is ook de overwinnaar en de sterke Leeuw van Juda.

Wat zien we dus? Wij, als gelovigen lezen over Jezus op aarde, toen Hij als mens onder ons was (eventjes minder dan de engelen). We weten over Jezus die door dood en opstanding de dood, de zonde en de duivel heeft overwonnen. Maar we zien en ervaren een wereld om ons heen waar dood, zonde en duivel nog volop aanwezig zijn. In die wereld stuurt Jezus ons met de woorden: vertel over mijn koninkrijk - bid voor de zieken - stuur demonen weg! Daarom heb ik zin in een nieuw avontuur van ons als gemeente in de Oude Amsterdamse buurt. Straks in de Impact-week, maar ook op andere momenten van het jaar. Als we op die manier in een klein stukje van de wereld het licht van het Evangelie brengen, dan mogen we ook verwachten dat we tekenen en krachten van het Koninkrijk van God gaan meemaken. Geloof je dat?

Het is niet gemakkelijk om in twee werelden tegelijk te leven!

Paulus wist ook van die dubbelheid - die twee werelden die tegelijkertijd bestaan voor de gelovigen. In de Romeinenbrief spreekt hij daarover en zegt hij ook iets treffends over het lichaam: *"Als Christus in je woont, zal je lichaam nog wel sterven doordat het in de macht van het kwaad is. Maar je geest zal leven, doordat God je heeft vrijgesproken van alle schuld... We weten dat de hele aarde op dit moment zucht en kreunt van pijn, totdat het zover is. En niet alleen de aarde, maar ook wijzelf. Het is wel zo dat we Gods Geest alvast gekregen hebben, als voorproef van de hemelse dingen die we nog gaan krijgen. Maar toch zuchten en kreunen we nu van pijn, terwijl we wachten op het moment dat God ons totaal zal bevrijden. Dan zal Hij ons voorgoed tot zijn kinderen maken. Dat zal zijn op het moment dat we bevrijd zullen worden van ons sterfelijke lichaam."* (Rom 8:10 en 22-23, Basis Bijbel)

Ook in andere brieven spreekt Paulus hierover. Zoals in Filippenzen 3, waar hij zegt: *"Maar ons vaderland is in de hemel, vanwaar wij ook de Heer Jezus Christus als onze redder verwachten. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met de kracht die hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen."* (Fil. 3:20-21, GNB). Paulus spreekt hier over het lichaam en verwacht niet dat we nu in een voortdurend gezond en fit lichaam zullen leven totdat we sterven. Zo ook in de Tweede Korintebrief, waar hij zegt: *"Want onze uiterlijke gestalte vergaat wel, maar onze innerlijke mens vernieuwt zich van dag tot dag. De kleine moeilijkheden van dit huidige leven leiden voor ons tot een heerlijkheid die alles te boven gaat en eeuwig is. Onze blik is niet gericht op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig."* (4:16-18, GNB) En ook in deze brief heeft Paulus het over de Heilige Geest als een voorschot - en dat we nog niet alles zien wat we geloven: *"Nu, daarop heeft God zelf ons voorbereid door ons de Geest als voorschot te geven. We houden dus altijd moed. We weten dat we zolang we in het lichaam huizen, ver van de Heer wonen. Want we leven in een situatie van geloven, niet van zien."* (5:5-7, GNB)

Er zijn Christenen die leren dat God ziekte altijd geneest - als wij maar op de juiste wijze geloven en op de juiste wijze bidden. Maar in de werkelijkheid is dat nooit zo. Wij mogen leren om hier op de juiste wijze mee om te gaan. Wilkin onderwijst daar heel mooi en duidelijk over: We mogen vrijmoedig bidden voor de zieken - er mag daarbij veel meer verwachting zijn - we mogen dit doen met koninklijk gezag - maar ook wetend dat we ziekte niet kunnen uitbannen - we leven nog niet in de hemel en nog niet in een volmaakte wereld - maar we brengen wel al iets van de hemel op aarde.

Jesaja 53: De lijdende messias: bewogen, troostend en genezend

In dit verband wil ik nog lezen dat bekende gedeelte uit Jesaja 53, waar genezing in verband wordt gebracht met het lichamelijke lijden van Jezus en met het bloed dat Hij heeft gegeven: *"Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing."* (Jes 53:3-5, NBV)

Hier is er een duidelijk verband tussen het lichamelijke lijden van Jezus en onze genezing - en dus ook onze lichamelijke genezing. Maar let ook op de troost die er schuilt in dit bijbelgedeelte. Jezus kent ons lijden - hij kent onze pijn - hij is geen gebedsgenezer die alles eenvoudig met een gebed wil wegsturen en oplossen. Het grootste wonder is dat God bij ons is gekomen - dat Hij naast ons staat - dat Hij weet waar wij doorheen gaan - dat Hij weet wat het is om vernederd te worden - dat jou onrecht wordt aangedaan. Het voorbeeld van Jezus is allereerst om bewogen te zijn met mensen die lijden en die in nood zijn. Wij zijn geroepen om troost te brengen, om Gods liefde uit te delen, om er voor de ander te zijn. En terwijl we dat doen is onze geest afgestemd op de Geest van God: wat wilt U, Heer? U vraagt mij om te bidden voor deze zieke. Wat gaat U doen? Is uw wil ook om dit lichaam te genezen? Mag ik ook met autoriteit deze ziekte aanspreken? Ik nodig U uit Heilige Geest - ga uw gang maar - ik ga zien wat U doet en sluit mij daar bij aan in mijn gebed. Het is dus geen standaard gebed voor genezing - op bevelende manier uitgesproken - omdat God nu eenmaal altijd zal genezen. Dat maakt het lastiger, maar toch ook veel diepgaander.

Bidden met verwachting, vertrouwen en luisterend naar de Vader

Tot slot een boeiend voorbeeld uit het leven van Jezus - daar waar Hij iemand geneest temidden van heel velen die niet worden genezen. En dat is nog wel een man die eigenlijk helemaal geen geloof meer had en die helemaal verbonden was geraakt met zijn nood en zijn uitzichtloosheid. We lezen dit in Johannes 5:5-9a - *"Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: Wilt u gezond worden? De zieke antwoordde: Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water. Jezus zei: Sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep."* Niet alle ziekte verdween, maar dit was een krachtige heenwijzing naar het Koninkrijk van God dat door de bediening van Jezus gebeurde. Waarom de één wel en de ander niet? We weten het niet. God vraagt ons niet om Hem te begrijpen, maar wel om Hem te vertrouwen. Jezus zei dat Hij deed wat Hij de Vader zag doen. God leidde Hem ertoe om voor deze man te bidden en wij lezen daar tweeduizend jaar later over.

Zo mag dat ook nu zijn. Misschien ben jij nu wel die man bij de bron. Misschien ben jij al jaren ziek en heb je al heel lang een gebrek. Dat gebrek is bijna een deel van je persoonlijkheid geworden. Niemand en zeker jij niet verwacht dat dat ooit nog zal veranderen. Maar misschien is dit jouw moment. En misschien wil God wel door jou gebed heen iemand genezen. Durf jij het aan om voor een ander te bidden voor genezing - of voor jezelf?

Bidden voor zieken is iets dat we kunnen leren. Er is nog veel meer over te zeggen. Ik ben nu betrokken bij een nieuwe theologische opleiding van charismatische kerken en groepen in samenwerking met het Evangelisch College. Daar hoort bij een geweldig mooie cursus over gebed en genezing. Daar is deze zondag geen tijd voor. Maar ik ga proberen dat later wel te doen.

We gaan het nu afsluiten door het gewoon maar te doen. Jezus zei: bidt voor de zieken en vertel over mijn Koninkrijk. Ik heb vanmorgen over dat Koninkrijk gesproken. Dat bidden voor de zieken gaan we nu samen doen. Ik heb Jan de Haan gevraagd of hij met zijn Rotsvast studenten hier vooraan wil gaan staan - allemaal met een olieflesje. Tijdens het avondmaal of daarna mag je naar hen toegaan en zij zullen dan in koppels van twee voor je bidden je met olie zalven. Anderen ga ik vragen om in de

zaal voor zichzelf te bidden. Gewoon door een hand te leggen op je eigen lichaam - op de plek die het betreft of gewoon op je hoofd of op je hart. Handoplegging is een bijbelse uiting van volmacht van de gelovigen in Christus. Als jij verbonden bent met Hem en je jaagt er bewust naar om naar zijn wil te leven, dan heb jij ook die volmacht.

Ik ga dan voor met een aantal gebeden. Mogelijk wordt het spontaan voor elkaar gebeden in de zaal. Dat is goed. Maar doe dat wel met bescheidenheid en alleen met instemming van de ander. Laten we er geen stress van maken. We gaan ons gewoon uitstrekken naar wat God wil doen. We gaan Gods Geest uitnodigen en de ruimte geven. En we gaan ons laten verrassen door wat Hij gaat doen in ons midden en in ons lichaam.

Zullen we samen deze gebeden hardop uitspreken, terwijl we iemand de handen opleggen - mogelijk ook met olie zalven - of wanneer we bij onszelf de handen opleggen:

“Jezus heeft voor mij geleden en is met mijn ziekte vertrouwd. Hij heeft mijn ziekte gedragen – Hij heeft mijn lijden op zich genomen. Om mijn zonden werd hij doorboord en voor mijn welzijn werd hij gestraft, zijn striemen brengen mij genezing.”

“Ik ben gekocht met het kostbare bloed van Jezus Christus. Hem behoort ik toe – met hart en ziel – met heel mijn leven. Ik ontvang nu de heiligheid van Gods Koninkrijk in mijn denken, in mijn voelen en zo ook in mijn lichaam.”

“Jezus is Koning en Heer over heel de schepping. Hij brengt heiligheid, herstel en genezing. En ik spreek nu heiligheid uit over deze ziekte – deze aandoening in mijn lichaam.”