

---

# Wat is Gods doel met de Gemeente?

---

Dit is de vraag die Paulus  
beantwoordt in zijn brief aan de  
Efeziërs.

---

Vorige zondag: Weet hoe gezegend je bent en hoe hoog je roeping is!

*“Want hij heeft ons, in onze verbondenheid met Christus, gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel.” (1:3b)*

*“(Hij heeft ons voorbestemd) tot eer van de grootheid van Gods genade.” (Ef 1:6, 12, 14)*

---

---

# Onze zegeningen in Christus (Efez. 1)

1. Vergeving en verlossing
  2. Openbaring van zijn wil
  3. Een rijke erfenis
  4. De Heilige Geest
-

---

# Onze zegeningen in Christus

1. **Vrijheid** (vergeving en verlossing)
  2. **Bestemming** (openbaring van zijn wil)
  3. **Middelen** (rijke erfenis)
  4. **Helper** (Heilige Geest)
-

---

De Gemeente: Gods speciale werkplaats in deze wereld door zijn Zoon Jezus Christus

*“God heeft alles aan hem onderworpen, hem boven alles verheven en hem aan het hoofd gesteld van de kerk. En de kerk is Christus' lichaam, de volheid van hem die heel het heelal vervult.”* (1:22-23, GNB)

---

# De Gemeente: Gods speciale werkplaats in deze wereld (Ef 1:22-23)

Christus het Hoofd



---

Paulus bidt voor gelovigen – blijkbaar was er toch nog iets meer nodig voor hen.

*“Ik heb gehoord van jullie geloof in de Heer Jezus en van jullie liefde voor allen die God toebehoren. Daarom dank ik God onophoudelijk voor jullie. Ik gedenk jullie in mijn gebeden en smeeik de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader aan wie alle eer toekomt, jullie de geest van wijsheid en inzicht te geven, zodat jullie hem echt leert kennen. En ik vraag hem jullie hart te verlichten.” (15-17, GNB)*

---

---

Paulus bidt dat zij veel meer durfden te verwachten vanuit hun geloof in Hem.

*“(dat) jullie zullen inzien wat jullie mogen verwachten nu hij jullie geroepen heeft, en zullen begrijpen hoe rijk en groots de erfenis is die hij zal verdelen onder wie hem toebehoren, en hoe allesovertreffend zijn macht is in ons die geloven. Die macht is dezelfde sterke kracht die hij heeft ontplooid in Christus”* (18-20a, GNB)

---



---

# Gebed voor ons als gemeente.

- Dat Gods rijkdom zichtbaar wordt bij ons.
  - Dat we samen weten waartoe God ons roept.
  - Dat we samen een krachtig geloof hebben.
  - Dat er veel openbaring is door de H Geest.
  - Dat we elkaar aanvullen in het steeds beter kennen van Hem.
  - Dat wij samen de hemel op aarde brengen.
-

---

Met Christus zijn wij in een andere geestelijke realiteit terecht gekomen.

- Efeze 2:1-10

Een verplaatsing van het domein van Satan naar het domein van Christus.

---

---

# Een beschrijving van ons oude leven

Efeziërs 2:1-3 (NBV)

*“(1) U was dood door de misstappen en zonden (2) waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. (3) Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander.”*

---

---

# Een beschrijving van ons oude leven

- Paulus noemt vier aspecten:
    1. We waren geestelijk dood (vs 1),
    2. stonden onder invloed van de duivel (vs 2).
    3. leefden naar onze oude natuur (vs 3).
    4. En vielen onder het oordeel van God (vs 3).
-

---

# Een beschrijving van ons nieuwe leven

(Efeziërs 2:4-7, NBV)

*“<sup>4</sup> Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, <sup>5</sup> heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. <sup>6</sup> Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. <sup>7</sup> Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus.”*

---

---

# Een beschrijving van ons nieuwe leven

- Paulus noemt opnieuw vier aspecten:
    1. ‘levend gemaakt’ = geestelijk leven (2:5).
    2. ‘opgewekt’ = opstandingskracht (2:6).
    3. ‘een (zit)plaats gegeven’ = geestelijke autoriteit (2:6 – zie 1:19).
    4. ‘Gods genade laten zien’ = ons getuigenis (2:7).
-

# Tot welk geestelijk domein behoor ik?

- De twee onzichtbare werelden van Ef. 2:1-7



---

Nogmaals: Onze hoge roeping vanuit de enorme zegen die ons deel is in Christus.

*“(dat) jullie zullen inzien wat jullie mogen verwachten nu hij jullie geroepen heeft, en zullen begrijpen hoe rijk en groots de erfenis is die hij zal verdelen onder wie hem toebehoren, en hoe allesovertreffend zijn macht is in ons die geloven. Die macht is dezelfde sterke kracht die hij heeft ontplooid in Christus”* (1:18-20a, GNB)

---



---

*“Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen...”*

---

---

*“...met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.”*

---