

## Een hoopvolle apocalyps voor deze tijd

We leven in een bijzondere tijd. Die woorden heb je vast meer gehoord de laatste maanden. En het is natuurlijk waar. Er is immers sprake van een wereldwijde pandemie. En dat heeft alles anders gemaakt. Toen dat maanden geleden begon, had ik niet verwacht dat nu de lockdown maatregelen nog strenger zouden zijn. En nu is er zelfs een avondklok en als gevolg daarvan waren in vele steden heftige rellen en plunderingen.

In dergelijke tijden is het logisch dat gelovigen denken aan de eindtijd en aan dat wat we lezen in het boek Openbaring. We hebben het gevoel dat we in een apocalyptische tijd leven. Deze pandemie moet toch op zijn minst een teken zijn van het naderende einde.

In het engelse woordenboek staat bij het engelse woordje 'apocalyps' als omschrijving dat dit met het einde van de wereld te maken heeft - en dat het te maken heeft met rampen waarover we lezen in het bijbelboek Openbaring. Die betekenis is dus ook in het seculiere leven normaal geworden. Ik hoorde een commentator in een praatprogramma de term 'het einde der tijden' gebruiken ivm de rellen en plunderingen in diverse steden. En we kennen allemaal de futuristische films over een naderende komeet, waardoor de hele wereld binnenkort verwoest zal worden. Of een oorlog met kernbommen en biologische wapens, waardoor de hele wereld onbewoonbaar wordt.

Maar is dat wel het juiste denken over de toekomst? Is dat wel wat Gods Woord bedoelt? En is dat eigenlijk wel de betekenis van het woordje apocalyptisch? Letterlijk betekent het openbaring of onthulling. Dit woordje wordt gebruikt in Openbaring 1:1-2. Laten we dat samen lezen: *"Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien."* Dus Jezus heeft het van God de Vader ontvangen en heeft dat vervolgens aan Johannes geopenbaard met als doel dat al Gods dienaren dat zouden weten. Bijzonder ook dat deze openbaring allemaal gebeurde door wat Johannes zag. En ook dat het ging over wat binnenkort zou gaan gebeuren. Hoe komen wij erbij dat het alleen over een allerlaatst verschrikkelijk eind gaat?

Dit werkwoord apocalypso wordt in de Bijbel veel gebruikt - ook in het Oude Testament. Vaak met de gewone betekenis van iets dat eerst niet zichtbaar was en daarna wel. Maar meestal gaat het over een geestelijke betekenis. God laat je dan iets zien wat je eerst niet zag. Dat betekent doorgaans dat je iets ziet wat hoort tot de onzichtbare wereld - zoals we lezen in 2 Kon 6:17 waar de ogen van de knecht van de profeet Elisa werden geopend voor wat er in de geestelijke wereld gebeurde: *"En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwapens van vuur rondom Elisa."* Het gaat hier om een zien in het onzichtbare - zien met geestelijke ogen.

Nog een voorbeeld: In Ezechiel 16:57 spreekt de profeet over het kwaad of het onrecht dat geopenbaard wordt. Dat betekent dat God er voor zorgt dat verborgen zonde aan het licht komt - dat het voor iedereen zichtbaar wordt.

Maar de mooiste betekenis is wanneer God op profetische wijze ons iets laat zien, inzien, begrijpen, dat ons voorheen onbekend was. Er gebeurt iets, we zien iets met onze natuurlijke ogen, maar we begrijpen niet waar het werkelijk om gaat en we zien niet hoe God het ziet - hoe Hij het bedoelt.

Een prachtig voorbeeld daarvan lezen we in Matteus 11:25-27.

*"In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen. Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren."*

Het werkwoord apokalypto staat hier twee keer. Jezus spreekt en onderwijst, maar de wijze bijbelgeleerden wijzen het af. Jezus maakt duidelijk dat er 'apocalyps' nodig is. Het moet aan mensen geapocalypst worden. En zo ook moet Jezus ons de Vader apocalypsen. Het gaat om geestelijk inzicht. Dat gaat over iets dat we met ons natuurlijke verstand niet kunnen verkrijgen - zelfs niet als we heel veel bijbelstudie doen.

De apostel Paulus wist daar alles van. Hij had meer bijbelkennis dan wie dan ook, maar hij herkende zijn Redder en Messias niet. Er was voor hem een bijzondere openbaring nodig op de weg naar Damascus, terwijl Paulus op weg was om nog meer van die sektarische Christenen met harde hand te vervolgen. Toen opeens was daar een fel licht en een stem uit de hemel. Terwijl de natuurlijke ogen van Paulus blind werden, werden zijn geestelijke ogen geopend. Hij hoorde en hij zag Jezus in de onzichtbare wereld - er was een apocalyps van wat werkelijk waar was. De leugen in het denken van Paulus werd ontmaskerd en vanaf dat moment veranderde zijn leven radicaal.

Zo hebben wij allemaal openbaring nodig. Onze geestelijke ogen moeten geopend worden. En dat niet eenmaal bij onze bekering, maar steeds weer. Wij moeten onszelf oefenen om met geestelijke ogen te kijken en met geestelijke oren te horen. Daarover spreekt Paulus dan ook in Romeinen 8. De praktische boodschap van dat hele hoofdstuk is: laat je leiden door de heilige Geest. Zij die dat doen, zijn kinderen van God.

Nog een extra manier om jou duidelijk te maken wat het werkwoord apokalypto betekent. Ik heb hier iets dat verhuld is doordat er een kleed over ligt. Er is een bedekking. Wat denk je dat daaronder zit? Het is een prachtige zeilboot. Die staat al jaren bij ons thuis. Ik zocht naar iets dat ik als voorbeeld kon gebruiken en zag dit bij ons op de kast staan.

Het bijzondere was dat God mij daar spontaan ook een profetische betekenis bij gaf. Terwijl ik de boot van de kast pakte was daar de volgende duidelijke gedachten: Deze boot staat voor een watervloed die over de hele wereld gaat. Maar de boot staat ook voor de redding waarin God voorziet. Een zeilboot is afhankelijk van de wind. En die wind staat voor het werk van Gods Geest. Laat je leiden door de Heilige Geest. Doe Gods werk niet in eigen kracht of vanuit menselijke wijsheid. Gods Geest leidt je waarheen Hij wil en dat is voor jou nu nog onbekend. De wind waait immers waarheen het wil, zegt Jezus in Johannes 3. Maar Hij brengt je wel naar een goede en veilige bestemming. Ik dacht meteen aan het verhaal van de dreigende schipbreuk in het boek Handelingen, waar Paulus als gevangene op weg is naar Rome. Maar de boot vergaat niet en komt veilig aan. Waarom? Omdat Paulus aan boord was en zijn vertrouwen op God stelde en voor alle anderen bad. Lees maar in Handelingen 27. En, God zei, er zijn nog veel meer zeilboten. Dat zijn allemaal reddingsboten. Dat staat voor de kerk van Jezus Christus. Samen is het één grote vloot die overal ter wereld wordt voortgedreven door Gods Geest en die velen redt, velen brengt tot een veilige bestemming. Mooi he! Met deze boot wilde ik duidelijk maken wat het woordje apocalyps of apokalypto betekent. Maar God gaf me direct ook een profetische indruk. En dat is precies waar het met dit woord over gaat. Ook het apocalypische boek Openbaring staat vol met beelden. Die zijn niet obscuur of verborgen. Dat waren bekende beelden uit het Oude Testament, waardoor het voor de eerste Joodse

lezer meteen duidelijk was wat de betekenis was - en de bemoediging voor hun tijd.

## **Apocalyps: onze profetische ogen worden geopend**

Dus, apocalypso betekent dat we de dingen gaan zien vanuit God - dat we gaan beseffen wat er werkelijk aan de hand is. Dat we weten wat er achter de schermen gaande is - in de geestelijke wereld. Dat is ook precies de bedoeling van het bijbelboek Openbaring. Wat we daar lezen is wat we noemen apocalyptische profetie. We vinden dat op meer plaatsen in de Bijbel - ook bij een paar profeten, zoals in het boek Daniel.

Daarbij meteen een belangrijke opmerking over bijbelse profetie. Profetie is niet allereerst toekomstvoorspelling. Gods doel is niet zozeer om ons te laten weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Profetie is prediking met het oog op de toekomst. Het geeft inzicht in wat er nu gaande is en waar het naartoe gaat en wat wij daar dan mee mogen doen.

Doel van het bijbelboek Openbaring is dat we gaan zien wat er gaande is vanuit Gods perspectief. Het geeft ons als het ware een helicopter-view: we zien van hoog uit de hemel en daar zien we waar we vandaan kwamen en waar we naartoe gaat. En met dat inzicht zullen we vervolgens anders in het leven staan. Het boek Openbaring geeft ons inzicht in de geestelijke wereld, over de geestelijke strijd die daar gaande is, over de positie die Jezus heeft als Lam op de Troon, en over de uiteindelijke overwinning waar wij deel van mogen zijn - en waar vanuit wij mogen leven. Daarmee is dit een boek van hoop, een boek van aanbidding en boek van toerusting voor een krachtig geloofsleven.

Hetzelfde gebeurde met Daniel. Hij bevond zich in een moeilijke en duistere tijd. Het volk Israel was als gevangene weggevoerd in ballingschap. De supermacht Babylon regeerde de wereld. Welke hoop en verwachting was er nog over? En geeft God hem de apocalyps van de grote wereldrijken die elkaar opvolgen: Babyloniers, Perzen, Grieken, Romeinen. Maar tegelijk is daar iets dat klein begint maar snel groeit en al de wereldrijken zal overtreffen: Het koninkrijk van God. Daniel krijgt profetisch perspectief - geen toekomstvoorspelling maar nieuwe hoop voor zijn eigen tijd en situatie vanwege datgene dat God aan het doen is vanuit de onzichtbare, geestelijke wereld.

God wil ons door middel van openbaring apocalypsen wat er werkelijk gaande is. Daarom is het zo triest dat wij dat kostbare werk van de Heilige Geest laten roven door het internet. Dat is een ander soort 'cloud' - maar het is niet de hemel die Gods Woord bedoelt. Vroeger, toen er nog geen internet was, was er een magazijn met de naam "De Echte Waarheid". Dat was ook populair bij Christenen. Maar het was een valse waarheid. Er is niet veel nieuws onder de zon. Op het internet vind je wat dan de echte waarheid zou zijn, en alles wat je hoort op het normale nieuws is niet echt. Dat is ook wat sekten doen: 'Wij hebben de waarheid - de wereld liegt. Trek je uit die wereld terug en laat je alleen informeren door ons.' Dat herken je al in Genesis 3, waar de duivel tegen Adam en Eva zegt: God heeft dit wel gezegd, maar ik zal je zeggen hoe het echt zit. En de mens gelooft dit en laat zich misleiden. Hoe zit dat met jou?

Ik wil met jullie naar Rom 8. Daar gebruikt Paulus het werkwoord apocalypso op een heel bijzondere manier - en dat helpt ons om te weten hoe wij als gelovigen mogen reageren op deze bijzondere tijd: *"En wat we hier te lijden hebben, weegt niet op tegen de glorie die God ons openbaar zal maken. Daarvan ben ik overtuigd. De hele schepping ziet gespannen uit naar het moment waarop God onthult wie zijn kinderen zijn. Want de schepping is veroordeeld tot een zinloos bestaan. Niet omdat ze het zelf wilde, maar omdat God haar daartoe veroordeeld heeft. Maar er is hoop."* (Romeinen 8:18-20, GNB)

Wat moet precies geopenbaard/geapocalypst worden? Waar wacht de wereld op? Je zou zeggen: Jezus moet geopenbaard worden. Dat alle mensen Jezus zullen zien. Daar gaat het toch om? Nee, de wereld wacht op het openbaar worden van de kinderen van God. Dat zijn wij dus! Wij moeten geapocalypst worden. God wil ons laten zien aan de wereld. De Heilige Geest apocalypst aan ons wie Jezus is. En wij apocalypsen vervolgens aan de wereld wie Jezus is.

Laten we nog een klein stukje verder lezen in Romeinen 8. *"Want ook de schepping zal bevrijd worden uit de slavernij van de vergankelijkheid en delen in de glorievolle vrijheid van de kinderen van God. Want we weten dat de hele schepping nog altijd kreunt en steunt als een vrouw die moet baren. Maar de schepping niet alleen - ook wij, die toch de Geest ontvangen hebben als een voorschot op wat we nog krijgen. Ook wij zuchten diep, zolang we uitzien naar het moment waarop God ons voorgoed tot zijn kinderen maakt en ons hele bestaan bevrijdt. Want we zijn gered maar onze redding staat nog in het teken van de hoop."*

Paulus spreekt over een wereld vol lijden, maar ook over hoop. En hij vergelijkt die hoop met een vrouw die op het punt staat te bevallen. Dat is dus geen lijden dat leidt tot ondergang en vernietiging. Dat is lijden dat leidt tot iets goeds! En wij spelen als volgelingen van Jezus, als kinderen van God daarin een cruciale rol. Wij leven in die wereld en delen dus ook in dat lijden. Maar wij hebben ook iets geweldigs ontvangen. Paulus noemt het hier 'glorievolle vrijheid' en hij verbindt dat met de heilige Geest die we ontvangen hebben. Dit tekstgedeelte gaat niet over het einde - dit gaat over nu. Romeinen 8:1 begint in deze vertaling dan ook met de woorden *"Maar nu is het anders!"*

Ik kan hier nog veel meer over vertellen. Maar daar is geen tijd voor. Misschien moeten we tijd nemen voor onderwijs over het profetische woord in de Bijbel. Het is zo belangrijk dat we dit beter gaan begrijpen, dat we dit niet alleen maar zien als een voorspelling van hoe het uiteindelijk allemaal op een gruwelijke manier tot een apocalyptisch einde komt. Wij zijn bringers van hoop. Juist in dit soort moeilijke tijden hebben wij een antwoord - en dat is niet een boodschap van doem en oordeel.

We lezen daarover bijvoorbeeld in Jesaja 60:1-2 - *"Sion, sta op, ga het licht tegemoet. De Heer komt in al zijn majesteit, als het aanbreekende ochtendlicht. De aarde is in het donker gehuld, dichte duisternis bedekt de volken. Maar voor u zal de zon opgaan: de Heer verschijnt in al zijn majesteit. Volken en koningen gaan naar u op weg, naar het stralende ochtendlicht."* Een gedachte daarbij. De bijbelse scheppingsdagen beginnen altijd met duisternis en dan licht. Daarom is dat ook zo voor de Joden. Hun dag begint met de avond en niet met de ochtend. Daar past bij wat Jesaja zegt: "duisternis over de aarde - maar over u zal het licht opgaan." En daar past ook bij dat Jezus de 'morgenster' wordt genoemd - de verlossing van het ochtendschemer na een lange tijd van nachtelijk duister. Dus, na een periode van oordeel en lijden komt een nieuwe dag - het licht gaat weer schijnen. En zo mag dat ook zijn in deze tijd van pandemie en wereldwijd lijden.

Wat is jouw wereldbeeld? Ben jij opgevoed met oordeelsdenken - met doemdenken en apocalyptische beelden van vernietiging van de wereld? Ben jij daarin ook fatalistisch - zo moet het immers profetisch gebeuren? Zie jij het boek Openbaring enkel als een voorspelling over het Einde? En sta jij daarom negatief, pessimistisch en angstig in deze wereld en deze tijd? Begint het bij jou bij het licht en wordt het alleen maar donkerder? Of weet jij je roeping in een duistere wereld en heb jij zicht op de nieuwe dag die gaat komen? Ben jij een bringer van hoop? Ben jij een kind van God dat samen met andere gelovigen klaar is om door God aan de wereld geapocalypst te worden? Is jouw leven als

deze zeilboot - als reddingsboot op weg naar een veilige haven? En is dat ook zo voor jullie samen als gemeente?

Ik zal mijn boodschap in een paar praktische punten samenvatten en dat vervolgens met jullie in gebed brengen:

1. Laat je leiden door de Heilige Geest en Gods Woord (ipv het internet).
2. Verwacht voor jezelf een apocalyps over deze tijd (evt in een droom).
3. Verwacht dat jij een apocalyps voor anderen mag zijn.
4. Sta optimistisch en hoopvol in het leven.
5. Ontvang inzicht over de geestelijke wereld om sterk, standvastig en hoopgevend te zijn.