

## Bijbelse Profetie - Leven met Profetisch Perspectief

### 1. Waarom zouden wij iets moeten weten over de toekomst?

In het Immanuel Nieuws van afgelopen week werd die vraag al gesteld: Waarom zou God willen dat wij iets weten over de toekomst? Er staan heel veel profetische woorden in de Bijbel. En profetie heeft immers te maken met de toekomst. Waarom vindt God dat nodig? Welk doel heeft Hij daarmee? (respons vragen)

(Reünie respons: ter bemoediging, ter versterking, soms ook waarschuwend, soms aanmoedigend, of corrigerend, of gewoon zodat we niet verrast of verschrikt worden.)

Nog een vraag: Wie van jullie heeft wel eens iets profetisch ontvangen met informatie over de toekomst? Is dat uitgekomen? Heb je er wat mee gedaan? Wat heeft het met je gedaan? (respons vragen)

### 2. Ligt de toekomst onveranderlijk vast?

Hierbij hoort nog een andere hele interessante vraag: Kunnen we de toekomst veranderen of ligt het vast? Ligt het nog open wat er precies gaat gebeuren - ook in het voornemen van God Zelf? Hebben wij daar invloed op? Als God zegt dat het gaat gebeuren, is het dan onveranderlijk? Als dat niet zo is, kunnen we dan wel op Hem rekenen? (respons)

Ik sprak eerder twee keer vanuit het bijbelboek Jona. Dat is een merkwaardig profetisch boek, met daarin het volgende theologische bommetje: *“Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.”* (Jona 3:10, HSV) of anders vertaald: *“God zag wat ze deden. Hij zag hoeveel spijt ze hadden van alle verkeerde dingen die ze hadden gedaan. Daarom veranderde Hij zijn plannen. Hij besloot om de stad niet te vernietigen.”* (Basis Bijbel) Dat is nogal wat. God die zich bedenkt en dus ook wat betreft Zijn profetische voornemen. En het was in dit geval een duidelijke profetische aankondiging zonder dat daarbij werd gezegd dat het in geval van bekering allemaal niet zou gebeuren. Hebben wij dan toch een onveranderlijke God? Houdt God Zich dan toch niet altijd aan zijn Woord? Hoe moet je dat zien?

Iets dergelijks gebeurt ook bij Mozes na de bijzonder pijnlijke escapade met het gouden kalf. In Exodus 32:14 staat: *“Toen kreeg de HEERE berouw over het kwaad dat Hij gesproken had Zijn volk te zullen aandoen.”* Dat was na een vurig gebeds-pleidooi van Mozes. Nu was er in dit geval niet echt sprake van een profetische boodschap, maar wel van het duidelijke en uitgesproken voornemen van God om het volk te straffen toen zij God buitengewoon ernstig hadden gekwetst. Maar ook dit voorbeeld lijkt toch te zeggen dat er bij God iets kan veranderen ten aanzien van zijn voornemen.

Overigens, merk wel op, God bedenkt Zich hier over het negatieve. Het gaat over oordeel en straf. Zou Hij Zich zo ook kunnen bedenken over het positieve! Dan spreken we doorgaans niet over profetie, maar over beloften. Houdt God Zich dan wel aan zijn beloften? Of kan dat ook veranderen?

### 3. Welk profetisch perspectief is vast en zeker?

Dat brengt ons bij een andere vraag: Zijn er profetische woorden in de Bijbel die wel liggen vastliggen? Zijn er zaken die God heeft gezegd en die vervolgens echt onveranderlijk zijn? (Respons)

Het gaat dan om dingen van Gods kant. Bv wat God heeft beloofd te zullen doen. Of niet (meer ) te zullen doen? (bv de wereld vernietigen n.a.v. de zondvloed!) En, inderdaad, er zijn een heel aantal dingen die vastliggen en die God zeker gaat doen. En, ja, dan gaat het steeds over positieve voornemens, goede en zegenrijke plannen van God, die Hij uitspreekt in de vorm van nadrukkelijke beloften:

Allereerst is daar vanaf het begin van de Bijbel Gods voornemen tot redding van de wereld - van de mensheid. Dat vinden we uiteindelijk terug in die beroemde uitspraak in Joh 3: *"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden."* (Joh 3:16-17, HSV)

Paulus spreekt daar ook over - over de bevrijding van heel Gods Schepping: *"...de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe."* (Rom 8:20-22, HSV) Let op, de ellende van deze tijd wordt hier vergeleken met de pijn van een bevalling. Wat komt er meestal na de pijn van een bevalling? (respons)

God spreekt in de bijbel ook vele malen over het herstel van gerechtigheid brengen en dat Hij voor zal zorgen dat recht zal geschieden: *"Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht."* (Ex 34:6-7, HSV) (Op een rijtje in een dia + dia met 3:1000)

Dat laatste gaat ook over het oordeel. Er zal een oordeel zijn - dat is onontkoombaar - dat staat vast. In een eerdere preek leek het alsof het eerst gaat over Gods leuke kant en daarna over Gods minder leuke kant. Maar, let op, in de Bijbel is het oordeel iets goeds! Denk aan mijn prediking een paar maanden geleden over de Dag des Heren. Wij denken dan vaak aan een vernietigend oordeel - een Armageddon Maar in de Bijbel is dit een bevrijdingsdag. Dat begon toen Israel uit Egypte werd bevrijd. Daarna moesten zij deze Dag des Heren alle jaren gaan gedenken. Maar, natuurlijk was deze dag voor Egypte een dramatisch oordeel.

Ik moest denken aan de pijn van slachtoffers van de MH17 ramp. Niet alleen de pijn van het verliezen van geliefden, maar tot nu toe ook omdat de schuldigen niet veroordeeld. Denk ook aan de honderdduizenden slachtoffers van kinderarbeid en seksuele uitbuiting. Het staat vast: hier zal een einde komen - de schuldigen zullen niet onbestraft blijven - en alle dingen zullen nieuw worden gemaakt. Dat oordeel is een goede zaak.

Dus een aantal positieve profetische zaken staan absoluut vast:

1. Verlossing 2. Gerechtigheid 3. Oordeel

Dat deed mij denken aan wat Jezus had gezegd over de taak van de Heilige Geest. *"En als (de HG) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is."* (Joh 16:8-11, HSV)

Over wie komt dat oordeel, volgens Jezus? Inderdaad, het oordeel komt over de duivel, demonische machten en alles wat daarbij hoort. Dat zal ons al helpen om het boek Openbaring te begrijpen. Meer daarover in de cursus die dinsdag over een week begint met eerst twee avonden: 30/11 en 14/12.

Let ook op wat Hij zegt over 'gerechtigheid'. Jezus is in de hemel. Maar de HG gaat door met het brengen van gerechtigheid op aarde. Dit alles gaat niet enkel over het einde, de laatste dag - maar over de tijd die begon nadat Jezus aan het Kruis dood en duivel had overwonnen.

#### 4. Bijbelse profetie is meer dan toekomstvoorspelling

In eerdere prediking heb ik al diverse malen gezegd: Bijbelse Profetie is niet zomaar toekomstvoorspelling. Dit wordt in de Bijbel zelfs expliciet verboden. (Bij bevrijding moet daar vaak voor gebeden worden - bv: 'jij wordt niet ouder dan 50 jaar')

Maar wat is het dan wel? Het heeft immers toch wel te maken met de toekomst?  
Definitie: Bijbelse profetie is prediking in het heden met zicht op de toekomst.

#### Vb Markus 1:14-15

Jezus spreekt hier op deze profetische manier over het koninkrijk van God.

Soms is het wel wat verwarrend wat Jezus zegt over dit Koninkrijk.

Het is er al, het is er bijna, het moet nog komen, het zal er uiteindelijk zijn.

Maar het is bij Jezus ook steeds een call to action.

Bijbelse profetie is nooit gewoon informatie over de toekomst.

Ja, het is een profetische toekomstdroom - soms voor de hele verre toekomst.

Maar het is ook al bezig te komen - het is er al bijna - en we zien er al tekenen van.

Dat gebeurde tijdens de bediening van Jezus op aarde.

En Hij wil dat wij als zijn volgelingen daarmee doorgaan.

Het Koninkrijk mag doorbreken - als een teken en een voorproef van wat gaat komen.

#### 5. Eindtijdprofetie is ook een call to action

En waarom moeten we dan iets weten over het einde - de eindtijd (wat dat dan ook precies is) - de verre toekomst? Ligt dat dan wel vast? Of kan dat ook veranderen? En wat moeten wij er dan nu mee - als het nog zo ver weg kan zijn?

Een mooi voorbeeld is hoe Jezus profetisch spreekt over de toekomst in Mt 24. Zijn discipelen stellen daar vragen over de verwoesting van de tempel (in de nabije toekomst) en over Jezus' terugkomst en het einde (waarschijnlijk het finale einde, maar ook het einde van een tijdperk). Jezus geeft dan antwoord zonder duidelijk scheiding te maken over wat binnenkort zou gaan gebeuren of wat uiteindelijk gaat gebeuren. Net als bij zijn onderwijs over het KvG zien we hier opnieuw dat het profetische vaak tegelijkertijd over het heden, over het nabije, over het toekomstige en over het einde gaat.

Jezus begint met een opsomming van ellende (kort op een dia) - corona zou daar goed in passen (vs 4-8) Hij noemt daarbij ook specifiek de oppositie en vervolging van hen die bij God (en bij Jezus) horen (vs 9-13) Maar Hij zegt er dan bij: *"Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde."* (v 6) en: *"Maar al die dingen zijn nog maar een begin."* (v 8)

Jezus is dus heel realistisch en weet dat er heel moeilijke tijden zullen komen. Maar toch lijkt Hij het voor zijn leerlingen ook te relativiseren. Het klinkt bijna als: deze dingen horen erbij - zullen er altijd zijn - zullen bij vlagen heel intens zijn - en zeker helemaal aan het eind. Een beetje zoals Jezus ook sprak over armen, toen zijn discipelen bezwaren hadden bij het zalven van Jezus door een vrouw met extreem dure parfum-olie. Hij zei toen: de armen zullen er altijd zijn. Maar haar focus op Mij is de juiste.

En dan zegt Jezus in Mt 24: *“Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.”* (vers 13-14)

Doel om iets te weten over de toekomst is dus volgens Jezus: niet schrikken - niet omvallen - maar ook: focus op Mij en mijn Koninkrijk - op Gods doel voor de toekomst.

Eigenlijk eindigt Jezus hier behoorlijk positief en optimistisch. Hij koppelt het einde niet aan de ellende en de vervolging - Hij koppelt het doelbewust aan de wereldwijde uitbreiding van het Evangelie / van het Koninkrijk!

Met het profetische inzicht dat Jezus hier geeft verwacht Hij twee dingen van zijn leerlingen:

1. Standhouden - niet opgeven - moed houden - niet wanhopen - niet in een stress geraken - niet bang worden - niet misleid worden.
2. Leren leven in het Koninkrijk van God (wat is dat - hoe doe je dat?) - dat Koninkrijk vertegenwoordigen en er van getuigen.

Jezus spreekt dus wel over de toekomst en zelfs ook over het einde. Maar Hij laat daarbij toch ook in het midden hoe en wanneer het gaat gebeuren.

Hij wil wel dat we klaar zijn voor elke omstandigheid - dat het ons niet zal verrassen. Hij wil niet dat wij ons erdoor laten verleiden. Hij wil niet dat we ons er door laten leiden. Hij wil dat wij op aarde leven, terwijl we in geestelijke zin bij een ander, goddelijk domein horen. En Hij noemt dat het Koninkrijk van God.

## 7. Het profetisch appel van de Bijbel: Sta op en Schitter!

In Mt 24 begon het met vragen van Jezus' leerlingen over het hoe en wanneer. En dan focust Jezus via een omweggetje op het wereldwijde getuigenis van het Koninkrijk van God. Als zijn leerlingen na zijn dood en opstanding nogmaals vragen stellen over het hoe en wanneer, dan antwoordt Jezus opnieuw op een zelfde manier: *“Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, ...tot aan het uiterste van de aarde.”* (Handelingen 1:7-8, HSV)

Jezus spreekt over toekomstige dingen, maar zijn doel is niet dat we precies weten hoe het allemaal zal gaan. Zijn doel is dat we krachtig in het leven staan - vol van Gods Geest - dat we het Koninkrijk van God met grote vrijmoedigheid en vreugde vertegenwoordigen net zoals Jezus had gedaan.

Dit alles is geen nieuwe gedachte. Het staat al volop in de Bijbel. Vooral in de profetische boeken van het Oude Testament. Het meest bekend is een klassiek en prachtig profetisch appel van de grote profeet Jesaja:

*“Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties,*

*maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar.  
Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel.  
Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe;  
je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen.  
Je zult stralen van vreugde als je het ziet, je hart zal van blijdschap overslaan.”*  
(Jesaja 60:1-5a, NBV)

In het Engels staat daar zo mooi: Rise en Shine!  
(Wessel en Elise, jullie hadden dat als trouwtekst)

Precies zo is daar het profetische appel van Paulus tot de Christenen van zijn tijd:  
*“Want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid... Daarom staat er: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.’ ...Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. ...laat de Geest u vervullen en zing en jubel met heel uw hart voor de Heer.”* (uit Ef 5:8-20, NBV)

Wat zijn dat krachtige woorden: *“Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.”* (Ef 5:14, NBV) Paulus citeert hier niet één tekstplaats, maar combineert waarschijnlijk een aantal profetische woorden uit het boek Jesaja, waaronder Jes 60:1. En Paulus past dat vrijmoedig toe op Christus en op ons.

Merk op dat het profetische appèl hier door Paulus helemaal wordt betrokken op het heden: hoe wij nu in het leven mogen staan. Leven vanuit profetisch perspectief zou ik dat willen noemen. Dat betekent enerzijds dat we heel realistisch zijn: het zijn duistere en dus ook moeilijke tijden. Maar anderzijds is het niet pessimistisch en angstig. God zegt: Sta op - wees levend - wees krachtig - ga de duisternis met licht tegemoet - wordt openbaar - ga stralen - wees vol van de Geest - doe dat samen met anderen door te aanbidden en jubelen en danken, zoals we dat vanmorgen doen.

Zijn wij angstig, pessimistisch, achterdochtig, wereldmijdend, veroordelend, afwijzend, gericht op de ellende, en in de slachtofferrol?  
Of zijn wij krachtig, optimistisch, verwachtingsvol, onbevangen, vol vertrouwen, moedig, uitnodigend, zegeningen tellend, van D-day naar V-day?

Ik wil jullie uitdagen om te doen wat God in Zijn Woord zegt:  
Ontwaak uit je slaap - Sta op uit de dood  
Laat Christus over je stralen  
Sta op en schitter  
Jij zult stralen van vreugde!

Veel meer hierover in de lesavonden over het profetische. Er zullen eerst twee avonden zijn om een bijbels fundament te leggen. Die avonden zijn ook een soort kennismaking. Als het je pakt, dan kun je er na de jaarwisseling ook bij zijn. Na de jaarwisseling zal het dan ook gaan over eindtijd profetie en over de apocalyptische stijl die we dan veel in de Bijbel vinden.

En tot slot wil ik het wat verderop in 2022 praktischer maken - in relatie tot gebed, pastoraat en onze persoonlijke ervaring. Ik wil dan een steengoede cursus van New Wine gebruiken: Luisterend Bidden. Dat heeft te maken met de gave van profetie, maar dan wat breder over persoonlijk gebed en bidden voor elkaar. Mogelijk daarna nog zo'n cursus over gebedsministry, zoals bidden voor genezing en bevrijding.